

Aktiva Seniorers månadsmöte, fredagen den 26 januari 2024, Kl. 11-13.30. Plats Folkets Hus, Festsalen.

Program: Göran Hellstrand, Trollhättan berättar om Tjuven från Hjärtum.

Över 100 medlemmar hade samlats i det milda januarivädret för att lyssna på historien om Tjuven från Hjärtum som egentligen hette Oskar Strömblad. Göran hade via kontakter med den kände Brålandförfattaren Hans-Erik Engqvist fått tillgång till Oskar Strömblads livsberättelse. En berättelse som hade många bottnar och var både gripande och intressant, men också tragisk.

Oskar Strömblad föddes i Hjärtum år 1869 och levde till 1937. Hans bakgrund var besvärlig. Han hade syskon, hans far dog tidigt genom en arbetsplatsolycka och han hade svårt med spriten och var våldsam. Oskar hade svårt att försörja sig och kom därför tidigt in på den brottsliga banan. Han kanske var lite lat också! Ville klara sig utan att jobba!

Oskar Strömblad torde dock vara den svensk som suttit längst i fängelse. Mer än halva sitt vuxna liv. Strömblad ansågs som en snäll tjuv som aldrig stal från kvinnor och som var omtyckt av kvinnor men aldrig blev gift. Hans största önskan i livet var att kunna skaffa fru och barn och leva lyckligt, men det lyckades inte för honom. Han fick leva ensam.

Genom sitt tjuvaktiga liv fick Oskar sitta i många fängelser i Västra Sverige i slutet av 1800-t och i början på förra seklet.

Han fick arbete på ett tegelbruk i Lilla Edet i sin ungdom, men anställningen varade inte så länge utan Oskar höll mest till i Göteborg där han en tid fick jobb på ett Bageri i Haga där han fick jobba hårt och där arbetskamraterna drev med honom. Men bageriet gick i konkurs och så var han utan jobb igen.

I ”Den stora staden Göteborg”, som han sa var det lättare att leva på fel sida om lagen genom tjuverier och andra bedrägliga beteenden, ofta slagsmål och bråk med fängelsevakter, fängelsechefer m.m. som en gång när en fängelsedirektör fick en spottkopp i huvudet efter en kontrovers. Ett allvarligt brott på den tiden, att inte lyda. Andra brott kunde vara att stjäla cyklar och sälja, att ta lån och inte betala tillbaka etc. En tid dömdes han som sinnessjuk och fick sitta i Karlstad.

Oskar satt även en tid på Långholmen i Stockholm, ett känt fängelse på den tiden. En tid satt han också här i Vänerns, då det var fullt i Göteborg.

För att försörja sig var han också ute o luffade en tid och levde på att tigga. Folk var ofta snälla mot honom så detta gick ganska bra, men det fanns ju en lösdriverilag på den tiden som gjorde det svårt för tiggare.

Han försökte ta livet av sig några gånger, men lyckades inte. Han lämnade sitt livs berättelse efter sig när han dog för att andra kanske kunde undvika att göra om hans misstag som han sa. En berättelse som Hans-Erik Engqvist fått till sig men inte visste riktigt vad han skulle göra med.

Göran Hellstrand gick en skrivarkurs för Hans-Erik. Det var då han fick tillgång till berättelsen om tjuven från Hjärtum och som tog lång tid att skriva, men som Hans-Erik hann att läsa före sin bortgång för några år sedan. En intressant berättelse som många tyckte på vårt möte och som grep många djupt och hur ett människoliv kan bli. Oskar Strömblad dog 1937. Han hade då hunnit bli 68 år gammal.



Oskar Strömblad i sin krafts dagar. Ett tragiskt men annorlunda öde i Sveriges kriminalhistoria.

Ordföranden informerade därefter om resor, bl.a. en resa till Sotenkanalen i Bohuslän som fick många intresserade deltagare.

Härefter skedde utlottning av krukväxter och av 2 lottringar med fina vinster.

Alla verkade väldigt nöjda med dagens möte som hade ett annorlunda tema.

Efteråt hölls ett kort informellt styrelsemöte där man diskuterade de stundande årsmötet i februari.



Vänersborg 2024-01-28

Göran Ekman

